

## Gudstjenester i Bedsted kirke

### Juni & juli



### Gudstjenestetider

2. juni	kl. 9.00	Ved Katrine Tilma. 1. søndag efter trinitatis	Luk 16,19-31: Lignelsen om den rige mand og Lazarus.
9. juni	kl. 16.30	Pizza-gudstjeneste 2. søndag efter trinitatis	Luk 14,16-24: Lignelsen om det store festmåltid.
16. juni	kl. 10.30	Kirkebil 3. søndag efter trinitatis	Luk 15,1-10: Lignelsen om det mistede får og den tabte mønt. Indsamling: Foreningen Agape
23. juni	kl. 9.00	4. søndag efter trinitatis	Luk 6,36-42: Om at dømme andre. Indsamling: Den grønlandske Bibelsag
30. juni	kl. 10.30	Kirkebil 5. søndag efter trinitatis	Luk 5,1-11: Peters fiskefangst
7. juli	kl. 10.00	Kirkebil 6. søndag efter trinitatis	Matt 5,20-26: Jesu ord om vrede.
14. juli	kl. 9.00	Ved Katrine Tilma 7. søndag efter trinitatis	Luk 19,1-10: Jesus og Zakæus.
21. juli	kl. 10.30	Ved Bent Oluf Damm. Kirkebil 8. søndag efter trinitatis	Matt 7,15-21: Om falske profeter.
28. juli	kl. 9.00	Ved Bent Oluf Damm 9. søndag efter trinitatis	Luk 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.
4. august	kl. 10.30	Kirkebil 10. søndag efter trinitatis	Luk 19,41-48: Jesu sorg over Jerusalem.

### Solgårdens gudstjenester

Onsdag den 6. juni kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.  
Onsdag den 3. juli kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

### Kirkebil

De, der ønsker at benytte kirkebilen, bedes kontakte Luddes Taxi i Bylderup-Bov senest kl. 12 om lørdagen. Det er tlf. nr. 74 76 23 34.

### Menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 19. juni kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

### Adresser

#### Sognepræst:

Heine Holmgaard, Kirkegade 27. .... Tlf. 7477 7237.  
E-Mail: heih@km.dk

#### Menighedsrådsformand:

Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. .... Tlf. 7477 7423.

#### Kirketjener:

Christian Wilkens. Fridag mandag. .... Tlf. 3054 6745.

### Pizza-gudstjeneste

søndag den 9. juni  
kl. 16.30 i Bedsted kirke

Efter gudstjenesten spiser vi pizza  
i Kirkehuset.

Pris: 25 kr.  
Gratis for alle under 15 år!

Velkommen!

Bedsted kirke



### Indsamlinger i marts-april

YM-opgaven: 264 kr.

Kristelig Handicapforening: 100 kr.

Ordet og Israel: 140 kr.

KFUM&K i Danmark: 265 kr.

### Stof til næste kirkeblad

- for august og september afleveres/indtelefoneres senest den 20. juni til præstegården.

### Møder i missionshuset

Den 11. - 16. juni: Teltmøder i Hjordkær.

Tirsdag den 18. juni: Udflugt.

### Konfirmander – billeder med konfirmandord

Konfirmanderne er her fotograferet kort før konfirmationen – med billeder, de selv har lavet. Billederne danner ramme om deres konfirmationsord, som er sat ind i billederne. Birthe Nielsen fra Bedsted har hjulpet med at lave billederne. Stor tak til Birthe for det!



Den 26. april – på Lundbyes dødsdag – blev renoveringen af Lundbyes grav markeret ved, at Henning Haugaard fortalte om Lundbyes død og begravelse ved graven – og afslørede en informationstavle.

Ved kirkekaffen i Kirkehuset efterfølgende fortalte oberst Ole Køppen om Forsvarets Kriegergravstilsyn, som betaler renoveringen af gravstedet. Henning Haugaard fortalte også der mere om Lundbye og viste en række af hans billeder.



### Månedens bibelord

Lovet være Herren dag efter dag,  
Gud bærer os, han er vor frelse.  
Gud er for os en Gud til frelse,  
hos Gud Herren er der vej ud af døden.

(Salmernes bog 68,20-21)

### Stafetten

ved Egon Møller

Telefonen ringer. Hej, det er Aron fra Lindevej. Egon, kunne du tænke dig at skrive næste indlæg til Kirkebladet? Efter lidt betænkningstid svarer jeg selvfølgelig - ja. Så går tiden, og man tænker, - hvad skal jeg nu skrive og evt. fortælle om. Har jeg noget på hjerte, som kan interessere nogle af de mange mennesker, der har mulighed for at læse vort kirkeblad. Har du evt. noget at fortælle om, hvad du har oplevet i det nu lange liv, som det jo må være, når man er født i 1935.

Jeg er altså født 4 år før 2. verdenskrig, og mener at kunne huske dengang vi blev besat af tyskerne. De ikke blot besatte Danmark, men forlangte også, at de fik værelser stillet til rådighed, så officererne kunne bo privat hos os. Jeg kan huske 2 unge officerer, der var fra Østerg, som kom til at bo hos os. De opførte sig nu så pænt, at vi fik et så godt forhold til dem, at Eva og jeg sammen med et vennepar besøgte den ene af dem i 1955. Han var så for øvrigt blevet katolsk præst i mellemtiden.

Jeg gik i den lille skole i Bedsted de første 4 år, hvorefter jeg kom på Statsskolen i Aabenraa.

Jeg har prøvet at skrive med griffel på den lille sorte tavle, hvor man kunne viske alt ud med en våd svamp. Men hvor det skurrede i ørerne, når man skrev med griffelen.

Senere blev det så med blyant, og når stilen skulle skrives færdig, var det med en pen dyppet i blæk. Så var det bare om ikke at komme til at slå en blækklat. Jeg kan huske, at min mor fik en af de allerførste kuglepenne, da de kom frem. Min mor stod jo for regnskabet i den lille korn- og foderstofforretning, som min far startede i 1930. Jeg kan huske, at den kostede 50 kroner, og mon ikke det svarer til mindst 500 kr. i dag? Det kan man nu få 500 kuglepenne for.

Jeg har oplevet overgangen fra heste til traktorer. Fra at man kunne leje en bil, til det nu er blevet allemandseje. Fra at man kørte på cykel, når man skulle på ferie, til at man nu ofte køber en flybillet.

Jeg tror, at vi ældre har oplevet en udvikling på godt og ondt, som ingen før os har oplevet, og jeg tror, at ingen vil opleve så store forandringer, som vi har.

Som alle ved, så så Bedsteds bybillede jo meget anderledes ud i min barndoms- og ungdomstid, end byen gør i dag. Det er jo lidt vemodigt at tænke på, hvad der var af forretninger dengang, i sammenligning med hvad der er nu. Men det kan nok ikke være anderledes, for det samme billede går jo igen fra andre byer. Så jeg mener, at vi må glædes over det, der er tilbage og som fungerer.

"Kirken den er et gammelt hus", sådan begynder en af vore salmer. Og kirken har som noget af det eneste ikke forandret sig så meget, som alt andet. Jo, vi har fået et nyt orgel, vi har fået Kirkehuset, og vi har foreløbig beholdt vores egen sognepræst. Det er én af de ting, som vi må glæde os over ikke er "gået af mode". Lad os også fremover slutte op om vor gamle kirke.

Den er der med Ordet til os, når vi er glade, og den er der med Ordet, når vi sørger. Ingen af os har kun glade og sorgløse dage. Vi vil alle opleve det glade og det triste. Sådan er det liv, som vi har fået betroet.

Lad os være taknemmelig for alt det, som vi endnu har i Bedsted, og lad os huske at slutte op om det.

Stafetten sendes videre til Birthe Overgaard.