

Engle bringer Guds dom

Vi tænker vist oftest på engle som dem, der hjælper os mod alt ond og beskytter os på alle måder. – Altså, at engle altid er på vores side. Men det kan også ske, at vi får Guds engle imod os.

I Bibelen fortælles om mennesker, der er ligeglade med Gud og håner Gud. De siger: "Enhver, der handler ondt, er god i Herrens øjne; dem holder han af" eller "Hvor er dommens Gud?" Til det svarer Gud: "Se, jeg sender min engel," og føjer til: "Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen." (Mal 2,17-3,2) Her kommer englen for at dømme dem, der er ligeglade med Gud.

Englene havde en særlig rolle, da Jesus første gang kom til jorden. – De var det store julekor!

Når Jesus anden gang kommer til jorden, har englene også der en særlig rolle. Når Jesus kommer igen, er det for – som vi siger i trosbekendelsen – "at dømme levende og døde." Den dag er jordens tid forbi og Jesus dømmer og standser alt ondt. Sammen med Jesus kommer alle hans engle. En af deres opgaver er at overvinde den onde og oprørske engel, satan og hans engle - og kaster dem i fortabelsen. Deres tid er slut. Det ondes tid er forbi.

Og så sender Jesus sine engle ud for at samle alle dem, der tror på ham – alle, der ønsker at være sammen med ham i Evigheden.



Englene er Guds tjenere, der både udfører dommen over det onde og de onde, der ikke vil have med Gud at gøre – og Guds tjenere, der samler og beskytter alle, der tror på Jesus og ønsker at være sammen med ham.

Heine Holmgaard



Adresser

Sognepræst:

Heine Holmgaard, Kirkegade 27 Tlf. 2177 4493
E-Mail: heih@km.dk

Menighedsrådsformand:

Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 Tlf. 2047 9235

Kirketjener:

Christian Wilkens – Fridag mandag Tlf. 3054 6745

Gudstjenestetider

| | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| 2. oktober | kl. 10.00 | |
| 16. søndag efter trinitatis | | Johannes 11,19-45: "Jeg er opstandelsen og livet." |
| 9. oktober | kl. 10.30 | |
| 17. søndag efter trinitatis | | Markus 2,14-22: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge." Indsamling: Ordet og Israel. |
| 16. oktober | kl. 9.00 | |
| 18. søndag efter trinitatis | | Ved Sten Haarløv Johannes 15,1-11: Det sande vintræ. |
| 23. oktober | kl. 10.00 | |
| 19. søndag efter trinitatis | | Johannes 1,35-51: Jesus kalder de første disciple. |
| 30. oktober | kl. 10.00 | |
| 20. søndag efter trinitatis | | BUSK-gudstjeneste Matthæus 21,28-44: Lignelserne om de to sønner og om de onde vinbønder. |
| 6. november | kl. 10.00 | |
| Alle helgens dag | | Matthæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys. |
| 13. november | kl. 9.00 | |
| 22. søndag efter trinitatis | | Ved Bent Oluf Damm Matthæus 18,1-14: Den største i Himmeriget. |
| 15. november | kl. 19.30 | |
| | | En aften med stilhed, lovsang, ord til eftertanke, bøn. |
| 20. november | kl. 17.00 | |
| Sidste søndag i kirkeåret | | Pizzagudstjeneste Matthæus 11,25-30: "Kom til mig ... og jeg vil give jer hvile." Indsamling: Menighedsfakultetet. |
| 27. november | kl. 10.00 | |
| 1. søndag i advent | | Familiegudstjeneste Matthæus 21,1-9: Jesus kommer! |



En anderledes aften i kirken

Den 15. november kl. 19.30

- en aften med ord til eftertanke, stilhed, lovsang og bøn.

| | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|
| 6. oktober | kl. 10.30 | Gudstjeneste på Solgården |
| 3. november | kl. 10.30 | Gudstjeneste på Solgården |
| 18. november | kl. 17.00 | Spaghettigudstjeneste |

Kirkebil • De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille hos TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

MobilePay • Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes –



Storyteller Bruce Springsteen

i Bedsted Sogns Forsamlingshus

Torsdag den 3. november kl. 19.30

Ved East Coast Acoustic

Koncert, hvor vi hører nogle af Bruce Springsteens sange, og får fortalt om hans verden og om Gud og troen i hans sange.



Der bliver også mulighed for at synge med.

Entre og kaffe: Kr. 75,-

Arrangører:

Bedsted Menighedsråd
Bedsted Sogns Borgerforening
Bedsted Friskoles Støtteforening

Kirkekaffe og menighedsmøde

Søndag den 30. oktober.

Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Kirkehuset.

Herefter holdes det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet redegør for arbejdet i menighedsrådet og deler tanker om det kommende år. Regnskab og budget skal også fremlægges.

Herefter er der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet



Bedsted Menighedsråd

FredagsCafe i kirkehuset

Fredag den 14. oktober kl. 9.30:

"Børne- og ungdomstid i Bedsted", v. Henning Haugaard.

Fredag den 28. oktober kl. 9.30:

"Sangtime", v. Ninna Madsen.

Fredag den 11. november kl. 9.30:

"Slægtshistorie", v. Inger-Lise Hansen, Sønderborg.

Fredag den 25. november kl. 9.30:

Hobby og spil v. Birthe.

Indsamling i juli og august

Indre Mission i Danmark: 400,- kr.

Pizza-gudstjeneste

Søndag den 20. november kl. 17.00

i Bedsted Kirke.

Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.



Pris: 25 kr.

Gratis for alle under 15 år!

Månedens bibelord

Dine ord er en lygte for min fod,
et lys på min sti.

Salme 119,105

Læsekredsen

Tirsdag den 25. oktober 2022

kl. 19.30: Kirkehuset i Bedsted.

"Øen" af forfatter Victoria Hislop.

Onsdag den 30. november 2022

kl. 19.30 Konfirmandstuen i Nr.

Løgum:

"Italiensvej" af forfatter Anna Grue.

Kontaktperson:

Elisabeth Jessen Hansen, mobil 20 47 92 35.



Møder i missionshuset

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30:

"Er jorden skabt på 6 dage?" ved Gerda Melchiorson, Haderslev.

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30:

"Åndens frugter" (Gal 4,22-26) ved Henrik Bo Jacobsen, Felsted.

Tirsdag den 8. november kl. 19.30:

"Om Sat-7" ved Kasper Breindal, Cypem.

Fredag den 25. november kl. 18.00:

125 års fejring af Bedsted Missionshus.

Fællesspisning. 125 år på 125 minutter. Kaffe og lagkage.

Kor

Koret er lige begyndt igen, men du kan stadig nå at komme med.

Koret ledes af Tinebeth Hartkopf og Peter Langberg.

Koret øver i Kirkehuset kl. 19.30.

Her er datoerne: 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 30/11, 7/12 og 11/12.

Samtale med præsten

Der er altid mulighed for at få en samtale med præsten.

Det kan være pga. spørgsmål, man tumler med, eller byrder i livet, man trænger til at dele med et menneske. Sig til, så aftaler vi tid til en samtale.

Ved sygdom kommer jeg også gerne på besøg. Sig gerne til, hvor der er brug for det. – Og husk, at præsten altid har tavshedspligt.

Heine Holmgaard

Kommende arrangementer

Tirsdag den 31. januar: Mands-minde ved Peter Brodersen.

Søndag den 26. februar: Gospeldag ved Torben Callesen.

ved Bendix Thomsen

Vi kender det godt. Vi sidder i toget eller står i køen, og alle stirrer ud i luften i deres egne tanker bag et skjold af forsvar, af frygt for at blive forulempet eller såret. Det er jo fremmede man står over for, og hvem ved hvad der kan ske. Så sker der et eller andet uventet, og nogen kommer til at bryde tavsheden og kommer ud af skjoldet. Ofte er det et barn der gør et eller andet. Så begynder samtalen. Og hvis den får lov til at fortsætte længe nok, så brydes forbeholdet og mistilliden, og man finder ud af at den man er faldet i snak med er flink og rar. Ofte har jeg oplevet at verden blev mindre, og den person jeg var faldet i snak med slet ikke var fremmed, men at vi ovenikøbet havde fælles bekendte, fælles interesser og måske også fælles holdninger, selvom der også var noget vi så meget forskelligt på.

Samtalen med vores nærmeste kan godt være svær, og der kan være brug for noget til at bryde tavsheden. Den samtale behøver resten af verden ikke høre med på. Og så skal vi huske, at når vi har brugt ord på at bebrejde vores nærmeste deres særheder og uvaner, skal vi bruge endnu flere ord på at tale om det vi har fælles og om kærligheden.

Vi kan også tale med os selv. Måske er der håb for, at vi i løbet af den indre dialog og overvejelserne bliver forsonet med alt det ved os selv og vores liv, som vi er utilfredse med.

Og så er der samtalen med Ham der er større end alt andet. Det er også det vi kalder bøn. Det vi finder alt for svært at udtrykke, og hvor vi ikke kan finde ord for vores følelser. Det kan forløses i en samtale med Gud. Da er der ingen andre der lytter, og vi kan tale helt frit. Og hvis vi ikke fandt ordene, så kan vi udtrykke det i et "Fadervor".

Stafetten sendes videre til Inger Hansen

