

Om kunsten at lytte til Gud – når han irriterer mig!

Pinse er underlig.

Pinse handler om liv og kraft fra Gud.

Den første pinsedag var der, kirken begyndte at vokse. Pinsemorgen var der 11 disciple samt nogle andre af Jesu venner. De kunne være i ét hus. Men da dagen var gået, var 3000 blevet døbt. Vi kalder det kirkens fødselsdag. Fra den dag begyndte kirken at vokse og spredes ud over hele jorden.

Hvilken kraft og styrke!

Men hvad skete der egentlig? Hvorfor ville så mange pludselig døbes? Hvad gjorde denne kraft og styrke?

Den irriterede dem – modsagde dem – afslørede dem! Og i stedet for at afvise det, så lyttede de.

Pinse handler om, at Gud ikke altid imponerer os.

Det sker, at Gud i stedet forstyrrer os – ja ligefrem irriterer os! Modsiges os!



Det letteste er at afvise det – lade sig irritere – råbe op – gøre Gud tavs.

Men – så møder vi kun os selv – har kun os selv.

Nogen gange fortæller Gud os alt mulig godt. Vi bliver glade af at lytte til det. Nogen gange siger han lige det, vi ønsker.

Men – kunsten er også at lytte til ham, når han modsiger os, irriterer os.

Kirken begyndte med mennesker, der gav Gud ret, også når han modsagde dem. De lod Gud være Gud. Det er det, pinse handler om: Der findes kun en Gud – og det er ikke dig – men Jesus!

Heine Holmgaard

Adresser

Sognepræst:

Heine Holmgaard, Kirkegade 27 Tlf. 2177 4493
E-Mail: heih@km.dk

Menighedsrådsformand:

Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 Tlf. 2047 9235

Kirketjener:

Christian Wilkens – Fridag mandag Tlf. 3054 6745

Gudstjenestetider

2. juni 1. søndag efter trinitatis	kl. 9.00	Ved Bent Oluf Damm Lukas 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.
9. juni 2. søndag efter trinitatis	kl. 10.30	Friluftsgudstjeneste på sportspladsen Lukas 14,25-35: Prisen for at følge Jesus. Indsamling: Den grønlandske bibelsag.
16. juni 3. søndag efter trinitatis	kl. 10.00	Lukas 15,11-32: Den fortabte søn.
23. juni 4. søndag efter trinitatis	kl. 9.00	Matthæus 5,43-48: "Elsk jeres fjender".
30. juni 5. søndag efter trinitatis	kl. 10.00	Matthæus 16,13-26: Peters bekendelse.
7. juli 6. søndag efter trinitatis	kl. 9.00	Ved Simon Jylov Matthæus 19,16-26: Den rige mand.
14. juli 7. søndag efter trinitatis	kl. 19.00	Ved Simon Jylov Matthæus 10,24-31: Frygt ikke – når det går en disciple som hans herre.
21. juli 8. søndag efter trinitatis	kl. 9.00	Ved Bent Oluf Damm Matthæus 7,22-29: Huset på klippen.
28. juli 9. søndag efter trinitatis	kl. 10.30	Lukas 12,32-48: Om skatten i himlen og tro tjenere.
5. juni	kl. 16.00	Bibelmeditation i kirken
13. juni	kl. 10.30	Gudstjeneste på Solgården

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 23556.



Årets konfirmander



Sådan så konfirmanderne ud – for 25 år siden

- for 50 år siden.



Se flere gamle konfirmandbilleder på Bedsted Kirkes hjemmeside.

Hvis du har et gammelt konfirmandbillede, der ikke er med på hjemmesiden, så vil vi gerne have en kopi til samlingen.

Bibel-meditation

Meditationer betyder, at vi tager os god tid til i stilhed at lytte til Guds ord – i tro på, at Gud er hos os og taler til os.

Næste gang er:

Onsdag den 5. juni kl. 16.00 – 16.45.

Alle er velkomne!



Møder i missionshuset

Tirsdag den 4. juni kl. 19.30:

Tale ved Finn Løvlund, Esbjerg, sømandsmissionær.

Tirsdag den 18. juni:

Tale ved Susanne Lubago, sognepræst i Hellevad.

Minikonfirmanderne



Årets minikonfirmander – fra afslutningsfesten.

Indsamling i marts og april

KFUM og KFUK i Danmark: Kr. 200,-

Månedens bibelord

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte,
prøv mig, og kend mine tanker,
se efter, om jeg følger afgudsvej!
Led mig ad evigheds vej!

Salme 139,23-24

Anne Christine Brorsons gravsten

Nord for Bedsted Kirkes tårn står en særlig sten – formet som en træstamme. Man mener, at det er gravsten over Nicolaj Brorsons første kone, Anne Christine. Hun blev begravet den 21. juni 1721. Selve graven lå mellem kirketårnet og kirkelågen. Stenen er senere flyttet tættere på kirken. Lokalhistoriker Henning Haugaard skriver, at stenen måske først er sat på hendes grav 100 år efter, da denne type gravsten ikke kendes så langt tilbage. Det kunne være den historisk interesserede sognepræst, Laurits Aagaard, der har sat stenen. (Brudstykker af Bedsted sogns historie, hæfte 36, side 1512).

Der står ikke noget på stenen, men denne type gravsten kendes andre steder fra – og er et symbol for livet og tiden. Nogle sten har en knast for hvert barn, men her er der mere end de 4 børn, som Anne Christine blev mor til.

Ved hendes død skrev Nicolaj Brorson et digt. Også Nicolaj's lillebror Hans Adolf Brorson skrev et digt til hendes ære. Det særlige ved dette digt er, at H. A. Brorson her for første gang har rosen som motiv, når han skriver:

"Her er en rose lagt trods Edens rosmariner" og "Sov sødt du yndigste udi din rosendal".

Få år senere skrev Brorson den kendte salme: *"Den yndigste rose er funden".*



Sognefest friluftsgudstjeneste

Søndag den 9. juni.

Kl. 10.00: Optog fra Bedsted kirke.

Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste på sportspladsen.



Velkommen til at være med.

ved Linda Oksen

Konfirmation eller ej

Vores første datter skal konfirmeres i år.

Det er ikke noget valg hun har fået. Ligesom det, at hun blev døbt, ikke var et valg hun skulle tage, men et valg, vi som hendes forældre tog.

Valget om dåb og konfirmation er noget vi har valgt, fordi det er en smuk tradition, en naturlig del af vores familie og noget vi har valgt, fordi det er en del af et særligt fællesskab med en smuk højtidelig ceremoni i kirken.

Sætningen "velkommen i de voksnes rækker" er noget jeg hæftes ved i forbindelse med konfirmationen. Ved nærmere eftertanke betyder det for mig, at det er et skridt tættere på ansvaret for eget liv og et af mange milepæle for ens egen personlighed der formes.

Skal man tro på gud for at blive konfirmeret?

Hvordan vil du måle din Tro?

Hvordan kan man se du Tror?

Det er der ingen 14-årige der kan svare på, men det er alt sammen noget man bliver klogere på senere i livet. Når livet leves, læres det.

Derfor er vores fornemmeste opgave som forældre, at hjælpe vores børn, med at finde den sti der er helt rigtig for dem.

Meningen med livet skal ikke læses, men leves.

Stafetten sendes videre til Mona Oksen

